

Hoptur til Gribskov

JKL

Hvis du kommer til Nordsjælland
en helt almindelig dag,
og du bare ser tiden an,
om noget falder i din smag.
Vi er ikke meget bedre, end de
fleste folk på jord.
Men jeg priser mig lykkelig for
at det er her jeg bor.

**Hop hop hop, alle mine frøer så' det
op op op, op og gi den gas.
Hop hop hop, selv i regn og pløje er det
op op op, kom så gamle jas,
gi' den gas,
//: Ja gi' den gas,
kom så gamle jas,
gi' den gas.://**

Vores byport er høje træer
lige midt i Gribskov.
Tag ved vare at det du ser,
for det var her at Mutter Grib sov.
Sådan er det ikke mer',
nu er hun død og borte.
Her er dejligt i solskinsvej
og når dagene bli'r korte.

Hop hop hop, alle mine frøer

Her er Kløver og Løvetand,
og tusind andre planter.
Her er kærlighed og kildevand
på disse bløde kanter.
Finder du en lille sø,
og får lyst til at soppe,
så pas lige på den lille frø,
når den begynder at hoppe.

Hop hop hop, alle mine frøer

**//: Am / G / F / Am / Am / G / F / E ://
//: Am / G / F / Am / Am / G / F / Am ://**



HOPTUR TIL GRIBSKOV

En hyldestsang til Gribskov – byen– skoven
– dyrene– livet og ikke mindst frøen

Læs med og bliv en del af dette projekt – så vi kan hoppe
og glædes sammen.



Denne sang er skrevet som en hyldest til Gribskavs fantastiske natur, kultur og livets glæder

John Kofoed er en af musikskolens dygtige lærere på Kulturskolen Gribskov og han har skrevet sangen HOPTUR TIL GRIBSKOV med den vision, at denne sang kunne læres af alle glade børn og voksne fra hele Gribskov og at vi, en dag når hele landet må åbne op igen, sammen kunne fejre pandemiens afslutning ved at mødes rundt om Gadekæret i Helsingør til en stor sangfest.

Musikskolens mange samspilshold vil spille for og alle andre skønne Gribskov børn vil sjunge for fuld hals.

Luk øjnene og forestil dig hundredevis af børn, der er stille op rundt om vor smukke gadekær i Helsingør og synger og hopper - for hopper gør man når man glædes.

Lær denne sang sammen med os - du kan finde sangen indspillet på www.danmarksbedsteborneby.dk/hoptursang

Meld jer gerne til via kh@danmarksbedsteborneby.dk - så får I i muligheden for at booke en af musikskolens lærere, til at komme ud jer så I kan lære sangen og få en musikalsk oplevelse i skolen eller institutionen.

Hvornår hele arrangementet skal forestå må vente lidt i det uvisse - men vi regner og håber på at det bliver omkring midt september.

Hoptur til Gribskov

John Kofoed

Am G F Am Am G
Hvis du kom-mer til Nord-sjæl-land en helt al-mind'-lig da - ag, og du ba-re ser ti-den an,
7 F E Am G F Am
om no-get fal-der i din smag. Vi er ik-ke me-get bed-re end de fle-ste-e folk på jord.
13 Am G F E
Men jeg pri-ser mig lykk'-lig for, at det er her jeg bor.
18 Am G F Am
Hop hop hop al-le mi-ne frø-er så' det op op op op og gi den gas.
22 Am G F Am
Hop hop hop selv i regn og plø-re er det op op op kom så gam-le jas, gi' den
26 Am G F Am Am
gas, ja gi' den gas, kom så gam-le jas, gi' den gas,
31 G F Am Am
ja gi' den gas, kom så gam-le jas, gi' den gas.

Vores byport er høje træer
lige midt i Gribskov.
Tag ved vare af det du ser,
for det var her at Mutter Grib sov.
Sådan er det ikke mer,
nu er hun død og borte.
Her er dejligt i solskinsvej, og når dagene bli'r korte.
Hop hop hop.....

Her er kløver og Løvetand,
og tusind andre planter.
Her er kærlighed og kildevand
på disse bløde kanter.
Finder du en lille sø,
og får lyst til at soppe,
så pas lige på den lille frø,
når den begynder at hoppe.
Hop hop hop.....